



AALBORG ROKLUBS



M E D L E M S B L A D

JULI/AUGUST 2021



NR. 4. 80. årgang



**Så er det blevet
Regatta-tid igen!**



BESTYRELSEN:

Bestyrelsen@aalborgroklub.dk



FORMAND:
Forretningsudvalg
KARSTEN HOLT
Tlf. 3152 0025
Formand
@AalborgRoklub.dk



NÆSTFORMAND:
Forretningsudvalg
ULRIK SAXAGER
Tlf. 2929 1607
Næstformand
@AalborgRoklub.dk



KASSERER:
Forretningsudvalg
MIKKEL PAETAU
Tlf. 2870 8089
Kasserer
@AalborgRoklub.dk



BESTYRELSESMEDLEM:
Universitetsroning
DAN D. CHRISTENSEN
Tlf. 2422 2899
DanDodensig
@AalborgRoklub.dk



BESTYRELSESMEDLEM:
Klubhuset
MIKAEL HERMANSEN
Tlf. 2992 8051
MikaelHermansen
@AalborgRoklub.dk



BESTYRELSESMEDLEM:
Roning
TROELS D. DANIELSEN
Tlf. 6167 9870
Troels
@AalborgRoklub.dk



BESTYRELSESMEDLEM:
Kommunikation
JESPER QUIST JENSEN
Tlf. 2420 2143
JesperQuist
@AalborgRoklub.dk



GAR FORMAND:
FRANK R. SØRENSEN
Tlf. 2924 9077
GAR
@AalborgRoklub.dk

MEDLEMSBLAD:

Roblad@aalborgroklub.dk

Ansvarshavende:
KARSTEN HOLT
- se formand

FRANK R. SØRENSEN
2924 9077
franksor@stofanet.dk

Sociale Medier:
JESPER QUIST
&
KIM TANJA HEJSELBAK
NØRGAARD

AALBORG
ROKLUB:

SØSPORTSVEJ 8
9000 AALBORG
TLF.: 9812 6719
www.aalborgroklub.dk
mail@aalborgroklub.dk
Giro: 9 46 11 59

FORSIDE:
UNI-pigerne der netop har vundet guld i dobbeltfirer i deres klasse til Sorø Regatta. Fra venstre ses Camilla, Drøs, Stine og Karen. Foto: Simon Nygaard-Thomsen

Layout:
CAMILLA F. D. MADSEN
3134 2190
camillafdm@gmail.com

ROBLADET
udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (januar, marts, osv.).
Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet "afsenderens" navn, så det er tydeligt hvis mening, der gengives.

TRYK: NOVAGRAF A/S
Lyngvej 3, 900 Aalborg
www.novagraf.dk

NÆSTE ROBLAD UDKOMMER I SEPTEMBER MÅNED - DEADLINE 15. AUGUST

Formanden har ordet



Af Karsten Holt

Det er i sandhed et mærkeligt og barskt forløb vi alle har været igennem. Heldigvis har roklubbens medlemmer udvist samfunds- og klubsind og har efterlevet de udstukne restriktioner med det resultat, at vore medlemmer og dermed klubben har undgået en smittespredning. Sidste år kunne undertegnede på samme tidspunkt indlede denne artikel med flere udgaver af "SÅ lykkedes det endelig!" Og her i 2021 kan jeg så anvende samme formulering – desværre.

Meget krudt er brugt på at tolke restriktioner og udsende information omkring samme. Lige som vi gik og troede, at NU var den der – sæsonen altså – ja så lykkede sognet vi bor i helt ned. Antal roede km pr. medlem er en skygge af sig selv i forhold til de foregående år. Så husk at ro lidt længere hver gang du er på fjorden :-)

Konsekvensen har meget naturligt været, at vi har kørt i laveste gear i alle afdelinger, og det kan være ganske svært at komme i gang – måske især nu, hvor sommerferien står for døren.

Flere har benyttet lejligheden til at drage til Tolo Roklub i Grækenland og vore UNI-roere kan nu endeligt atter deltage i regattaer. Så mon ikke klubben vågner op til dåd hen over sommeren.

Der er flere aktiviteter vi kan begynde at glæde os til. Roklubbens 135 års fødselsdag fejres lørdag, den 28. august og igen i år skal mange jubilarer hyldes. 1 medlem runder de 50 års medlemskab, 2 runder de 55 år og et medlem runder 60 år !!! Det er da lyspunkter i en dunkel tid. Program for dagen afsløres snarest. **HUSK** at tilmelding til fødselsdagen er nødvendig og kan ske via opslagstavlen i bådhallen eller i opholdsstuen.

Også BBBB rører på sig. Bent Bogs Big Band alias vort jazzorkester har afsløret, at første jazzaften bliver tirsdag, den 7. september. Sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen for disse vigtige aktiviteter.

Fra politisk hold er der naturligvis fokus på, at få den danske foreningsbevægelse i omrejninger igen – en bevægelse, der er ganske unik og en ganske vigtig bestanddel i det danske samfund.

Vi har i den forgangne periode fået flere muligheder for at søge om midler til igangsætning af nye aktiviteter for at holde klubben i gang. Det har vi selvfølgelig gjort – og har også fået midler til eksempelvis rigge, kamera og computere til e-kaproning og sportsroning.

NU har vi mulighed for alle m/k at blive involveret i en ny – og sikkert fælles aktivitet – med vore naboklubber. Nordea-fonden har doneret et stort beløb for at sætte strøm til forenings Danmark. Det handler ganske enkelt om at præmiere hver udført kilometer – hvad enten det er i en robåd et roergometer eller det er på gå-ben. Hver kilometer tæller. For at få aktiviteten godkendt skal der være minimum 50 deltagere. Det er derfor oplagt at sikre synergieffekt ved at samarbejde med naboklubberne. Vi forventer at starte aktiviteten i september. Så hold øje... :-)

Husk nu at holde øje med klubbens hjemmeside og mails – og mød op, når klubben kalder.

Ro motion ER go' motion – hele året.

Medlemmer, sponsorer og annoncører ønskes en dejlig sommer.



AKTIVITETS KALENDER 2021

JULI	
3.-4.	Sorø Regatta (UNI-roerne)

AUGUST	
9.-13.	Træningslejr i Holstebro (UNI-roerne)
14.-15.	Regatta Holstebro (UNI-roerne)
13.-15.	Coastalsamling i Thorsminde
22.	DFFR Generalforsamling
28.	Fødselsdagsfrokost
28.-29.	Copenhagen Regatta, Bagsværd Sø (UNI-roerne)

SEPTEMBER	
14.	Generalforsamling

MERE Udstyr!

Aalborg Roklub har fået doneret GoPro- og videokamera som kan benyttes til roture af alle klubbens medlemmer.

For udlån kontakt ét af klubbens bestyrelsesmedlemmer.



Information om Corona i Aalborg Roklub

(opdateret 17-06-2021)

Seneste udmelding fra sundhedsmyndighederne og Aalborg Kommune betyder, at vi nu atter må justere brugen af vore faciliteter !!!

Følg med på hjemmesiden aalborgroklub.dk

NÆSTE JAZZ-AFTEN!

I Aalborg Roklub er planlagt til tirsdag 7. september 2021.

Der vil, som sædvanlig, blive ophængt plakater i klubhuset.

På gensyn
AR Jazz & Swing Band



Hermed indkaldes til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i Aalborg Roklub

TIRSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2021 KL. 19.00

Lokalitet: Ukendt

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for samme.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, iflg. §5.:

På valg er følgende:

Kasserer

Næstformand

Bestyrelsesmedlem

Valg af suppleant (for 1 år)

7. Valg af 2 revisorer.
8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme.
9. Eventuelt.

Regnskab for 2020 og budget 2021 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen.

Deadline for forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4. er den 14. august 2021.

Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget.

BEMÆRK: På grund af corona-restriktioner vil der IKKE være forplejning ved årets generalforsamling.

På vegne af bestyrelsen

Med venlig hilsen

KARSTEN HOLT

Formand

Årets første regatta



4X-pigerne, der netop har vundet guld i deres klasse. Foto: Simon Nygaard-Thomsen

Tekst: Camilla Frølund Damgaard Madsen

I start juli kunne vi endelig deltage i årets første udendørs regatta, nemlig det længe ventede Sorø Regatta. Det har været et år fyldt med usikkerhed og turbulente corona-forhold for Aalborg Roklub som også har besværliggjort vores træning op til regattaen. Dog har uni-roerne og trænerslænget forsøgt at gøre det så overkommeligt som overhovedet muligt for at uni-roerne (og undertegnede) kunne træne ufortrødent for at komme i ultimativ konkurrenceform.

Bådkonstellationer blev sat knap 1,5 måned før regattaet hvilket i år var et lille hold bestående af en herre 4- (bestående af Jannik S. Mose, Lasse Stenstrop, Simon Nygaard-Thomsen, og Christian Taulbjerg) samt en dame-dobbeltfirer (bestående af Karen Frost, Drós E. Petersen, Stine T. Søndergaard og undertegnede). Efter overståede eksaminer i slut juni begyndte den mere intense træning med 2x daglig træning ugen op til selve regattaen. Få dage op til selve regattaen måtte Christian dog melde fra pga. sygdom.

Afsted fredag morgen

Fredag morgen kl. 10 drog 8 uni-roere samt træner-teamet Bjarne P. og Troels D. Danielsen afsted mod Sorø. Turen gik gnidningsfrit, dog med undtagelse af en motorvejsulykke midt på Fyn, som gav forsinkelse på knap en halv time. Planen var at få bådene rigget til og få afprøvet banerne på Sorø Sø. Her

fandt dobbeltfire-pigerne hurtigt ud af, at styrefoden ikke havde nogen særlig god gavn eftersom at der blev zig-zagget ned ad banen. Derfor blev der taget en beslutning om at sætte styrefoden fast, hvilket træner Troels fik til opgave at løse inden lørdagens race. Efter at have øvet baner på søen gik turen mod Ringsted hvor uni-roerne overnattede i telt og havde så venligst fået lov til at låne Ringsted Ro- og Kajakklubs køkken- og badfaciliteter.



Karen, Drós, Stine og Camilla i Kap 15 på vej ud til deres andet løb lørdag. Foto: Troels D. Danielsen

Regattaens første konkurrencedag og en tur på skadesturen

Første løb startede kl. 11 med et mix 8+ universitetsløb på 1k-distancen. Der deltog tre både, hvor den første var en Aalborg/Odense mix med Troels som styrmand, den anden bestod af et mix af Aalborg/DSR/Hadsund og den sidste var en Aalborg/DSR/Lyngby-otter. Sidstnævnte båd fik førstepladsen med tiden 3:16.77 med Aalborg/

DSR/Hadsund lige i hælene med næsten 1 sekund til forskel og Aalborg/Odense kom ind med tiden 3:28.17.

Drengenes 4- løb startede kl. 14:55 med 2K-distancen hvor de var udfordret af en Kraftcenter Holstebro 4-. Her fik drengene et godt løb med tiden 7:19.32 for den delvis nye konstellation, hvor de i stedet for Christian havde fået en Odense-roer, Oskar, med på båden.

Pigernes løb startede kl. 15:40 med samme distance, men vi var de eneste tilmeldte i vores klasse var, men var dog stadig udfordret af nogle U19-piger fra Roskilde/Silkeborg og Hadsund/Ægir. Ned til startboksen kunne vi se at båden styrede en anelse mod styrbord, men under selve løbet erfarede vi, at for at kunne holde kursen var vi alle nødsaget til at trække ekstra i styrbordsåren langs banens 2 km(!) lange strækning for ikke at ro af banen. Dette resulterede derfor i, at pigernes 2'er (Stine) fik påtaget sig en skade i venstre underarm som betød at pigerne måtte låne én af drengene, efter endt løb, til at fylde 2'er-pladsen ud, mens der var nogen der tog sig af Stines arm. Vores 2K-tiden blev 8:15.84.



Der ses fodbold med pizza, snacks og sodavand i Ringsted Ro- og Kajakklub. Foto: Camilla F. D. Madsen

Efter endt løb kørte Stine og undertegnede til skadestuden i Slagelse, hvor resten af slænget kørte tilbage til Ringsted for at bestille aftensmad så vi kunne slappe af og hygge os med pizza, fodbold og film.

Sidste konkurrencedag og hjemtur

Søndag startede ud med at få noget morgenmad og få pakket telte ned og fået rengjort Ringsted Ro-

og Kajakklubs klubhus efter brug, hvor vi derefter drog mod Sorø for at deltage i vores sidste løb. Pigernes båd, Kap 15, skulle efter gårdsdagens komplikationer med styrefoden have roret fikseret så den stod i neutral. Desuden var det usikkert hvorvidt vi skulle ud og ro vores løb, da Stine var blevet skadet med armen. Dog fik Bjarne fat i en Århus-roer ved navn Emma L. Røddik som kunne erstatte Stine.



UNI-roerne og træner hygger i teltet ved Sorø Sø. Foto: Stine T. Søndergaard

Kl. 14:15 startede pigernes løb og ned ad banen gled båden og både rytmen og balancen var der, så man skulle næsten ikke tro, at der var en ny "mand" i båden. Båden drejede ikke længere mod styrbord men holdt sin kurs og gjorde oplevelsen en tak bedre (selvom selve distancen stadig var den samme og kroppen havde det hårdt). Det resulterede i en imponerende forbedringstid på 7:26.21 (altså ca. 50 sekunders hurtigere) og en 1. plads.

Drengenes løb startede kl. 14:20 og her var de udfordret af tre andre både fra bl.a. Holstebro, Bagsværd/Holstebro og KBH/Næstved/Roskilde/Sorø. Da Oskar var taget hjem om lørdagen, måtte træner Troels træde til og udfylde Christians plads. Med denne konstellation forbedres tiden til 7:12.23.

Efter nogle gode løb skulle bådene rigges af samt bådtrailererne og bilerne pakkes så vi kunne drage hjemad mod Aalborg. Uni-roerne lavede traditionen tro et pitstop ved McDonald's i Nyborg og fik fyldt tanken op inden hjemturens sidste køretimer.

Alt i alt en ganske fin regatta, der dog bar præg af overskyet vejr med regn, men som alligevel resulterede i solskin, hygge og medaljer.



FØDSELSDAGS FROKOST

135 år !

og fødselsdagen fejres

LØRDAG

28. AUGUST 2021

Dagens program er følgende:

kl. 09.00:

Vi mødes til fælles morgenbord - og efterfølgende rotur. Her er der mulighed for at prøve kræfter med GIG- og Coastal-både.

kl. 13.00:

Fødselsdagsfrokost - herunder fejring af jubilarer og uddeling af Schølle-pokalen

MENU: Forloren Skildpadde

HUSK: Tilmelding på opslagstavlen eller send en mail til et bestyrelses-medlem.

Vi ses i klubben!

Seneste tilmeldingsfrist:

lørdag 14. august 2021

ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA



Håndværkervej 9 . 9000 Aalborg . Tlf. 9812 0099 . antonlassen.dk



En stille og rolig morgen...

Tekst og fotos: Jonas Svane

Fladt vand, smuk solopgang og den smukke lyd af synkron afvikling af årene, og vandet der driver ned langs bådene. Sikken en fantastisk morgen. Ja, okay... Der var helt vildt meget søgræs der flød rundt, og sad fast i bådsroere og motoren på katamaranen. Dertil var der en mindre båd, som havde lagt anker midt i sejlrenden i den østlige del af havnen, og dertil et mindre net ude.

Tilbage til det positive! Det var stadig en fantastisk morgen, og på vej under Limfjordsbroen i østlig retning, vinker vores dobbeltskuller, med Simon Staal som 1'er, katamaranen over til sig. De har fundet et eller andet stort i vandet, som i den grad vil være til fare for robåde, men også almindelig små motorbåde. Det syn der møder trænerholdet i katamaranen er en cylinderformet beton-genstand, med et metalrør i midten. Vi forsøger at hive den op, men finder hurtigt ud af, at den er meget, meget større end først antaget. Det er hele "isbjerg"-metaforen; 20 procent af objektet over vand, og 80 procent under vand.

Men den fare den her genstand udgjorde for vores robåde, og søfarten generelt, så kunne vi ikke lade den flyde med rundt. Vi fik bundet et reb om genstanden, og meget stille og roligt fik den bugtet ind til kanten, under Limfjordsbroen.

Men hvordan får man hevet en 3 meter lang genstand, fyldt med beton og met-

alrør i midten, overdænget og tilgroet af koraller, muslinger og alt andet levende fra Lim-fjordens mørke dyb, op ad en halvanden meter høj kaj? Det korte svar er "glem det".



Men! Som de tidligere uni-roere træner-teamet er, så gemmer der sig både kløgt og snilde imellem ørerne. Og hvad er det vi kan se 20 meter længere henne? Det er da en kant ikke højere end 30cm, hos de kære GoBoats. Med Aalborgs morgentrafikanter der kigger på, får vi lagt katamaranen til, og trukket genstanden (med en del besvær) op på deres dæk. Er det en bøjle? En del af en kost? Hvis nogen ved det, så må de gerne fortælle det.

Hvad blev der så af den? Ja... Det kapitel overlader vi herfra til vores gode venner hos GoBoat.

Velroet!

GAR's ordinære generalforsamling

tirsdag 11. maj 2021



GAR's formand, Frank R. Sørensen, aflægger bestyrelsens årsberetning.

Stor tilslutning til generalforsamlingen og de gule ærter trods corona restriktioner.

Tekst og foto: Frank R. Sørensen

Det var en tilfreds GAR formand der slog på gong-gongen og bød de 20 Gamle Aalborg Roere til bords for at begynde de indledende øvelser til GAR's ordinære generalforsamling år 2021. Traditionen tro gule ærter med hele svineriet, veltillavet af den kreative gourmet kunstner, Martin Lassen. Igen i år var det de to dejlige Uni-ropiger, Marie og Kim i lykkelige omstændigheder, der sørgede for at ingen gik sultne og tørstige fra bordet. Måske har Kim en ny lille roer på vej.

Formanden bød velkommen og orienterede kort om dagens ret, gule ærter med dertil hørende øl og snaps ad libitum, hvis altså, muldvarpen kunne holde til mosten. Desserten var citronfromage med efterfølgende kaffe og småkager. Stemningen var god fra starten, det var tydeligt at GAR folket havde savnet kammeratskabet i roklubben under de lange og strikse corona restriktioner, hvor Aalborg Roklub har været lukket i længere tid. Gensynsglæden var stor og snakken gik livligt.

Da der ikke kunne være flere gule ærter i de fyldte mavesække, slog formanden for anden gang på gong-gongen og bad forsamlingen rejse sig for at mindes Torben Broe, Aalborg Roklubs medlem nummer 1, der døde den

4. november 2020, 84 år gammel. Torben nåede at være medlem af Aalborg Roklub i mere end 65 år.

Herefter kunne den ordinære generalforsamling begynde med dagsordenens punkt 1, valg af dirigent. Den garvede og rutinerede GAR-dirigent, Børge Christoffersen, modtog valget med applaus. Preben Broe takkede ja, til hvervet som referent. Da dirigenten kunne konstatere at vedtægterne var overholdt, kunne generalforsamlingen fortsætte med bestyrelsens beretning for 2020 ved formanden.

Ved generalforsamlingen, der blev holdt tirsdag den 25. februar, var der 29 fremmødte GAR medlemmer. Generalforsamlingen 2020 bød på to genvalg til GAR's bestyrelse. Jørnn Bertelsen og Torkild Carlsen blev genvalgt for en ny periode, henholdsvis som næstformand og kasserer.

Medlemstallet ligger nu på ca. 58, en mindre nedgang relateret til corona epidemien. - Det koster altså kun 150 kroner om året at være medlem af GAR, vi skal simpelt hen have flere rokammerater med i GAR, lad os vende, ikke kajakken, men robåden, sagde formanden i sin beretning.

I 2020 rundede GAR 85 år og det skulle have været fejret i forbindelse med, enten forårsfejsten eller efterårsfejsten, men her var coronaen igen på færde, så det blev til aflyst på alle

arrangementer. Trods corona nedlukningen, har bestyrelsen holdt to bestyrelsesmøder for, hele tiden at være på forkant med corona restriktionerne. Det har blandt andet bevirket at bestyrelserne i GAR og Aalborg Roklub, fremover skal arbejde tættere sammen. De to formænd har jævnligt haft kontakt for at koordinere, hvad der sker på corona området.

GAR håber der bliver mulighed for at arrangere en efterårsfest her i 2021. Så snart der er fundet en dato får alle GAR medlemmer besked pr. mail og der kommer annonce i robladet.

Formanden, Frank R. Sørensen sluttede sin årsberetning med at takke for et godt samarbejde i bestyrelsen og tak til den myndige dirigent samt det pæne fremmøde. Der faldt også en stor tak til kok og serveringspersonale samt til alle der på en eller anden måde har



Kim sørgede for at ingen gik sultne eller tørstige fra bordet.

hjulpet i det forgangne år. Tak for god ro og orden, det var bestyrelsens årsberetning for 2020, sluttede formanden sin beretning, der blev godkendt.

Næste punkt på dagsordenen var fremlæggelse af det reviderede regnskab ved kasserer Torkild Carlsen. Han kunne denne gang ikke afsløre et underskud, men et overskud på 2.466 kroner, et løfte han gav ved generalforsamlingen 2020. Kassereren kunne også berette at GAR, pr. 31. december 2020 havde en formue på 55.395 kroner og kontin-



Marie serverer aftenens dessert, citronfromage.

gent for det kommende år fortsat er 150 kroner. Regnskabet blev godkendt med applaus.

Punkt 4, indkomne forslag, var hurtigt overstået. Der var ingen indkomne forslag.

Under punkt 5, valg til bestyrelsen, blev Frank R. Sørensen og Preben Broe genvalgt som formand og bestyrelsesmedlem for en ny periode. Under punktet, valg af to revisorer, blev Jens Fauerholdt genvalgt, hvorimod Svend Jørgen Carstensen blev nyvalgt.

Under eventuelt orienterede Aalborg Roklubs formand, Karsten Holt, at AR's generalforsamling bliver den 19. september 2021.

Herefter sluttede forsamlingen den officielle del ved at udbringe et rigtigt:

*GAR længe leve
HURRA – HURRA – HURRA
Hurra-hurra-hurra
GAR
Vel roet.*

GAR's bestyrelse

Stor tak til Spar Nord Fonden



Tekst og foto: Kim Tanja H. Nørgaard

Universitetsroningsafdelingen i Aalborg Roklub er afhængig af at der løbende indsamles midler til erhvervelse af konkurrencedygtigt bådmateriel. Dette er nødvendigt for at fortsætte med at tilbyde motiverende forhold for nye roere samt at fastholde nuværende roere så alle grupper kan stille op til diverse regattaer i konkurrencedygtigt materiel der præsenterer både Aalborg Roklub og

Universitetsroning Aalborg bedst muligt nationalt såvel som internationalt. Disse midler indsamles ad flere veje hvor én er arbejde som universitetsroerne udfører året rundt mod en ydelse der går direkte i puljen til indkøb af udstyr. En anden vej er ansøgning om legater og sponsorater hos forskellige fonde. Én af de fonde der venligst og i en årrække har støttet Universitetsroning i Aalborg er Spar Nord Fonden. Universitetsroerne er således både i 2019, 2020 og 2021 bevilget midler til indkøb af bådmateriel, herunder

årer og robåde der kan pryde Aalborg Roklubs bådpark og derigennem tilbyde nye og eksisterende roere konkurrencedygtigt materiel og fremme sammenholdet og ånden blandt universitetsroerne. Én af de nyeste erhvervelser er den prægtige otter med styrmand navngivet Uni19 som universitetsroerne blandt andet har deltaget i ved DM i Brabrand i 2019 før COVID-19-pandemien satte en kæp i hjulet på sport-danmark. Spar Nord Fonden har til formål at ”støtte udviklingen af kulturelle og sociale fællesskaber, der skaber sympati for Spar Nord” og det er ønsket at Spar Nord Fondens donationer skal komme flest muligt til gode.

Spar Nord Fonden støtter derfor årligt ildsjæle der bidrager til lokalsamfundet og hvis indsats gør en forskel, blandt andet ved at øge og udvikle sammenholdet i lokalsamfundet og skabe glæde.

Sommerturen til Silkeborgsøerne

Tekst og foto: Allan Pedersen

Forbundets sommerture gik i år til Silkeborgsøerne med deltagelse af roere fra 31 forskellige klubber fra hele landet – fra Skive til Nykøbing Falster. Det var 2 ture med 8 både. Hver tur var af 4 dages varighed med 3 rodage og det samme program.

Efterfølgende kom der yderligere et hold fra Aalborg, som afsluttede turene. En af deltagerne var Sofie fra Gefion, der som førstegangs deltager, har skrevet om sine oplevelser af turen. *Allan*

Sofies beretning:

Torsdag d. 17. juni om eftermiddagen ankom vi til ”Skyttehusets Outdoor Camp” i Svej-

bæk ved Silkeborg, en fantastisk smuk campingplads lige ned til Gudenåen. Vi blev budt velkommen af Lise og Allan, der så sandelig er et fantastisk værtspar! Selv ankom jeg uden at kende nogen i forvejen, men det varede kun ganske kort tid! :-)

Efter dejlig aftensmad, lavet i de forskellige hytter vi blev indkvarteret i, var det tid til at efterse både og lave bådhold til dagen efter, og



derefter hygge og en grundig gennemgang af de næste 3 dages program.

Fredag roede vi afsted ved 9-tiden, turen gik i retning mod Ry. Vi passerede Himmelbjerget, og nød de smukke, smukke omgivelser indtil vi endte nede i Knud sø hvor det var muligt at bade. Derefter gik turen til Ry Roklub, hvor vi indtog den medbragte madpakke og nød lidt skygge. Vi vendte ”kortegen” på 8 to-åres inriggere hjemad og nød igen en dejlig aften med fælles madlavning og hygge.



Lørdag gik turen i modsat retning, nemlig mod Silkeborg, hvor jeg personligt var spændt på for første gang at skulle igennem en sluse. Slusen passeres lige efter Silkeborg Roklub, hvor vi samledes for at være sikre på at alle kom godt igennem. Det gik uden problemer og vi roede igennem Silkeborg, passerede LAVE broer og endte ved Søsportens Hus, hvor der blev afholdt et stort stævne for kajakroere. Hold da op hvor kunne de ro! Efter at have indtaget den medbragte mad roede vi videre ned til bunden af Silkeborg Langsø, i STRID modvind, da det pludselig blæste op. Til gengæld havde vi dejlig medvind hjemad :-)

Søndag blev der meldt om torden midt på formiddagen, så Lise og Allan foreslog klogeligt at vi roede rundt langs kanten og tog alle de små søer og vige. Vi nød turen i stille og roligt



tempo og sikke et smukt syn det var med vores kortege af både i det smukke landskab! :-)

Dette var min første tur med DFIR og jeg er SÅ glad for at jeg fik lov at komme med! Som skrevet før kendte jeg ingen da jeg ankom, men den stemning Lise og Allan afholder turen i, gør at man på ingen måde skal holde sig tilbage på det grundlag, jeg føler i hvert fald at jeg har fået en masse nye ro-venner rundt om i landet. Turen var velorganiseret, roturerne grundigt gennemgået og alle vidste hvad dagen bød på af udfordringer og følte sig helt trygge.

TUSIND TAK for en fantastisk oplevelse.

Sofie Enstrøm, Roklubben Gefion.



Endnu en historie fra en svunden tid



x / Juniorholdet 1891. F. Bülow, V. Philipsen-Prahm, H. Koster, H. Dam, O. Gotzsche.

Tekst og foto: Niels Erik Hofman

Tilbage i 1984, hvor jeg var kasserer i AR, fik jeg et brev fra en ældre herre på 78 år, Holger Dam, København. Han var tidligere bankmand og ansat i Nationalbanken. Han var nu som pensionist ved at søge oplysninger om hans far, som han aldrig havde kendt, idet han først blev født 7 måneder efter faderens død. Hans far, der også hed Holger Dam, havde nemlig en fortid i Aalborg Roklub og sønnen rejste i brevet en række spørgsmål i forbindelse hermed. Det førte til en omfattende korrespondance de næste 7 måneder, med breve frem og tilbage (rigtige breve forstås – e-mail var ikke opfundet).

Holger Dam den første

Faderen overretssagfører Holger Dam var medlem af AR fra 1894 til sin død i 1906. I bestyrelsen som kasserer i 1899, 1900 og 1901 og som formand i 1902, 1903 og 1904.

Det var ikke det nemmeste i verden for mig,

at finde sådanne historiske oplysninger frem. I 1897 havde en brand hos klubbens daværende kasserer ødelagt det meste af klubbens historiske materiale. Og bestyrelses protokoller fandtes kun tilbage til 05.05.1905. Alligevel lykkedes det mig at svare på en hel del, og jeg vil her beskrive lidt om Holger (den første).

Han blev født i Aalborg i 1869, og rejste efter studentereksamen til København for at læse jura. Her var han medlem af Studenterforeningens Roklub 1887 -92, og medlem af Nykøbing F. Roklub fra 1892-94, inden han kom tilbage til Aalborg i 1894. Han dyrkede kaproning i alle tre klubber. Han var nu blevet overretssagfører i øvrigt med højeste karakterer i alle fag ved hans juridiske embeds-eksamen.

Da Holger kom til AR stod klubben "svagt og manglede foretagsomhed". Han lagde et stort og uegennyttigt arbejde i klubben, og han havde øjensynlig store evner til at ind-

samle penge til gode formål. Han stod for indsamling af midlerne til et nyt klubhus, og i 1902 kunne man indvie et nyt klubhus beliggende mellem broerne til erstatning for det hidtidige hus i Teglgårdshavnen. Det nye klubhus gjorde fyldest de næste knap 25 år, inden AR flyttede til den nuværende position i 1926. Allerede året efter kunne man anskaffe en ny fire års båd, der blev opkaldt efter hans datter "Agnete". Så hovedsponsoren var nok Holger selv.

Knækker halsen som formand

I en forening hvor alt arbejdet blev gjort på frivillig basis og af byens spidser, var der grænser for, hvad der kunne kræves og siges. AR deltog i 1903 med båden "Agnete" i Jyllandsløbet på Horsens Fjord, og vandt med en besætning bestående af: C. Hupfeldt, I. Stuhr, Fierring, M. Müller og Holger Dam. I øvrigt den eneste sejr til AR i tidsrummet 1897 til 1911!

Året efter gik det galt. Det samme hold stillede op på Kolding Fjord, hvor det kun blev til en anden plads, hele 16 sekunder efter vinderen. Det ringe resultat skyldtes efter Holgers mening, at en på holdet havde svigtet. Efterfølgende anmodede han derfor den pågældende om straks at nedlægge sit tillidshverv som bestyrelsesmedlem, men det afsløgte den anklagede.

Holger indkaldte derfor straks til en ekstraordinær generalforsamling, hvor han imidlertid ikke fik opbakning, og heller ikke på en yderligere ekstraordinær generalforsamling i samme måned (august) fik han opbakning. På den ordinære generalforsamling året efter i april 1905 fik Holger så et sviende nederlag, og blev væltet som formand. Han blev afløst af direktør K. Christensen, som blev en populær formand de næste 25 år.

Holger Dam stillede i marts 1906 op som byråds-kandidat, men han led et sviende nederlag i vælgerforeningen, som følge af bal-laden i roklubben! Det åbnede hans øjne for,

at man ikke ustraffet kunne gøre, hvad man ville i en mindre by, og slet ikke mod byens spidser. Straks efter hans afgang som formand, anskaffede han sig en sculler, som han fik lov at opbevare i klubben mod en årlig leje på 15 Kr., et urimeligt stort beløb efter datidens forhold. Hans gamle hold var sprængt, så han måtte ro alene.

I begyndelsen af 1906 var Holger faldet under en løbetur på Skovbakken og havde slået den ene side hårdt. Det forårsagede et brok tilfælde. Han fandt ikke, at han som meget aktiv sportsmand, kunne leve med det, og besluttede at blive opereret. Han kendte en overlæge Rovsing på Rigshospitalet, og besluttede at rejse derover og blive opereret. Denne (selv dengang) ufarlige operation endte imidlertid med hans død. Kun 37 år gammel.

Holgers forskellige nederlag i klubben og i vælgerforeningen og tabet af gamle venskaber gik ham virkeligt meget på, og førte til sidst til selvransagelse og ønske om at gøre rent bord, inden han rejste til København for at blive opereret. Og det lykkedes heldigvis at få striden bilagt dagen før han rejste, på det der blev hans sidste rejse.

Centralforeningen for Jydske Roklubber

Holger Dam var også involveret i en anden strid. Dansk Forening for Rosport (DFR) var blevet stiftet i 1887. I 1890 blev det vedtaget, at der mindst hver tredje år skulle afholdes en kaproning i provinsen. Samme år skulle der så være en kaproning i Aarhus, hvor den lokale klub lovede at stå for arrangementet og økonomien hermed. Der kom en kurre på tråden og Aarhus Roklub trak sig. DFR gennemførte imidlertid selv regattaen, men med et klækkeligt underskud. Det førte til en voldgiftssag, hvor Aarhus Roklub slap for at betale underskuddet.

I 1891 stiftede de jyske klubber "Centralforeningen for Jydske Roklubber" (CJFR). Med



det formål at afholde en årlig kaproning i Jylland, og ikke som en konkurrent til DFIR. De væsentlige ledere i CfJR var direktør C. lund fra Silkeborg Roklub og overretssagfører Holger Dam fra Aalborg Roklub.

Der opstod snart strid mellem de to organisationer, og det endte med at DFIR i 1897 besluttede at ekskludere alle de klubber, der deltog i CfJR's stævner. Dette førte til at samtlige jyske klubber enten udmeldte sig eller blev ekskluderet af DFIR. Det åbne brud varede i næsten 2 år, hvorefter man fik bilagt striden. DFIR blev omorganiseret og den jyske CfJR blev nedlagt.

Holger Dam den anden

Holger sendte mig flere gange adskillige maskinskrevne sider med de informationer han havde fundet frem til om faderen. Sønnen skrev blandt andet: ” Hans motto var: Man skal aldrig gå på akkord med nogen om noget. Han var efter alles udsagn et sjældent prægtigt menneske, charmerende og højt begavet. Men menneskekundskab har han nok ikke haft tilstrækkeligt meget af”.

Og Holger (den anden) kunne genkende nogle af karaktertrækkene hos sig selv!

Holger sendte mig også et meget rørende og kærligt vers, som hans far havde skrevet til sin hustru (Holger den andens mor). Af verset fremgår det virkeligt, hvilken kvie balladen i roklubben var for ham, og han beskriver den hengivenhed og kærlighed han både følte for og modtog fra sin hustru som trøst. Smukt.

Jeg gengiver ikke verset her, da Holger (den anden) bad mig respektere det som privat og fortroligt, hvilket jeg gør. Også selv om Holger (den anden) nu er død. Han døde i år 2000 ca. 94 år gammel.

Holger udtrykte stor taknemmelighed over, at jeg brugte tid og kræfter på at finde materialet om hans far frem.

Ud over at glæde pensionisten Holger, fik jeg ved skrivelserne kendskab til en for mig ukendt del af AR's historie og kendskab til en af klubbens store koryfæer og personligheder. Og dem har der jo været en del af!



1968. Aalborg Roklubs store år

Tekst og foto: Mogens Jensen

Efter årets sidste regatta i Silkeborg, og diverse fester, havde trænerteamet: (Frank Petersen og Ole Birkerød) udtænkt store planer med vor vintertræning. Jeg er kommet i tanke om flere af de roere, der deltog i vinterens pinsler. Fagerholt, USA Henrik, Per og Roar, Mogens mavesår, Leif, Bernhards fætter, Bjarne (nuværende chef træner) mm. Samtidig arbejdede vi på at lave penge til “Kapfonden” og en ny otter var bestilt hos Henry Larsen i Køge. Det var tidens bedst optimerede træbåde. Henry var selv gammel roer og sad på Sorø fireren, der vandt EM.

Træningen var over 6 dage. Kun søndag havde vi fri. Mandag var der basintræning i klubben, tirsdag/torsdag træning på den hvide skole og fredag vægttræning i Svømmehallen. Jeg husker jeg løftede 220 kg i dødløft. Lørdag løb omkring Zoo. Her på toppen stod Frank og Ole og tog tid. Det var et satans løb. Det startede roligt, hvor alle kunne være med, men blev senere give frit, så Nardo kunne boltre sig ved at mule os alle. Alle havde det lidende ansigtsudtryk, når vi nåede op til toppen ved Zoo. Den sidste bakke tog lige de sidste kræfter. Træningen i gymnastiksalen foregik med træning 2 og 2. Ben bøjninger med makker på skulderen. Trilleløb. Løb med makker. Op i tovene 3-4 gange. 1 tov i hver hånd. Mange hænder havde vabler, fordi kræfterne ikke slog til så man gled ned i fingrene. Uha, det gjorde navs.

Alt var en konkurrence med hinanden. Når vi gik hjem fra træningen, værkede hver eneste muskel i kroppen. Så var det hjem og lave lek-

tier til 1-2 om natten. Næste dag forfra igen. På maskinmesterskolen var den værste tid kl 11 00 formiddag. Her gled øjnene tit i, men så kom lærerens kridt, og man vågnede og kæmpede sig videre.

Det var også det år, hvor jeg havde fået Tommy op til Aalborg for at læse til El Installatør - også i Sankelmarksgade. Desværre skubbede det så Luffe af otteren, men han tog det pænt. Efterhånden var det sådan, at vi på A otteren skilte os ud til træningen, hvor vi alle havde det gen: “Vindergen” (Killer-genet), det sidste fordi vi var i stand til at æde os selv. Der var mange hårde kampe med makkeren på ryggen. Ingen gav sig.

Vi kikkede også på damer. Vi var jo 19-21 år. Vi talte meget om dem. Mest i finnebadet. Så kom Frank ind, med alt tøjet på og sagde så: “Hvad er der nu med de kællinger. Hold jer nu fra dem, det giver ikke andet end problemer”. Efterhånden havde mange fundet en “kælling”, så når vi gik i biffen, havde Hans Jensen bestilt en helt række. En dag var Røde Martin og jeg taget på Ambassadør. Vi havde jo fri fra træning søndag, så det var lørdag aften til morskab. Martin var blevet forlovet med ring og hele sjavsven. Vi var ude at danse. Pludselig var den en stor fyr på 2 m. der tog Martins dame på røven. Martin bad ham holde op, ellers kunne de mødes udenfor. 10 min efter skete det igen. Martin sagde, så er det udenfor. Jeg prøvede at få ham til at opgive. Manden var på 100 kg og veltrænet. Martin kun 180 og 78 kg. Men nej, vi måtte udenfor. Udenfor var den en trappe med 10 trin ned. Den store gik forrest og Martin og et helt følge fulgte med. Da den store

FÅ DIT BUDSKAB UD OVER RAMPEN!

Som reklamebureau hjælper vi din virksomhed med at flytte sig, så I bliver set, forstået og husket. Vi brænder for at skabe resultater, der udvikler din forretning og skaber vækst.

Se hvordan på novagraf.dk

Novagraf A/S · Lyngvej 3 · 9000 Aalborg · Tlf: +45 96 35 77 77

NOVAGRAF
we move business

we move business



nåede bunden af trappen og vente sig om, og skulle til at lappe ud efter Martin. Martin var på trin 1, og inden den store nåede at tænke sig om, havde Martin nikket ham en skalle, så han gik ud som et lys. Så var den kamp forbi og vi kunne danse videre.

I Aalborg var der på den tid kommet et diskotek. Det lå som den første restaurant i Jomfru Ane Gade. Her var mange af os tit nede lørdag aften og danse. Det var billigere end at gå på Ambassadør. Her blev jeg en aften fotograferet iført Aalborg Roklubs blæser med malteserkors på brystet. (Se billede Stene Line borsyre) Dengang sluttede man kl 2 00. Den sidste dans var altid Trini Lopex, der sang Chaplins "Smile". Så var det om at se sig om, hvis man ikke havde scoret, for så var det nu. Man var blevet et konkurrencemenneske.

Ved standerhejsningen havde vi fået vor nye Henry Larsen otter. Den blev døbt af selve Gudmund Schack - formand for DIF og tidligere DFfR. Den blev døbt kap 67. Det var fantastisk at komme fra "Kringeling" til Kap-67. Alene det at bære den ud. Det var kun vogndmand Olsen, der var i stand til at bære en halv "Kringeling" mens resten af otteren havde den 2. halvdel. Træningen på vandet var mærkværdigt anderledes end året før. Det var bare stramning hele vejen. Vi så også alle otte anderledes ud. Der var kommet muskler på skelettet og vægten var steget op til de 80 kg.

På vandet gjorde den hårde vintertræning med bl.a. løb sin virkning. Tempoet i otteren kunne nu ligge på 40 tag og vi kunne holde det længe. I foråret havde Frank den ære, at blive inviteret til at overvære Professor Carl Adams træning i Ratzeburg. Han trænede den p.t. bedste otter i verden: Tysklandsotteren". Den vandt Ol, VM og EM. Det gik selvfølgelig ud over os, for nu sku vi fanme få, og det fik vi. Var træningen ikke hård, så blev den det; men det var også sjovt. Jeg sad 2. i otteren. Her i spidsen mærkede man hvad der skete når vi tog et tag. Otteren hævdede og sænkede sig. Det var fantastisk.

Så skulle vi til årets første regatta på Bagsværd Sø og møde landets andre ottere. Skjold havde gennem flere år været suveræne, med DSR lige i hælene. Ole Birkerød havde skaffet en hytte ude i en skov, så derude ladede vi op til løbet. Starten gik, og her kunne vi fornemme noget stort var i vente. Vi fik hurtigt en 1/2 længde og øgede op ad banen. Vi kom i mål 3 længder foran Skjold, så Københavnerne fik noget at tale om. Vi roede på 6.22. Det var en hurtig tid på det tidspunkt på året.

Så gik det slag i slag med sejre og 2.pladser. I alt en stor regatta for os og Frank/Ole der kunne være stolte. Så skulle vi til Brabrand. Her skulle landsholdet udtages til 3. nationers landskamp i Amsterdam. Skjold var en stor kaproningsklub og havde lært af nederlaget ved forårsregattaen, så de stillede med alt hvad der havde kors stjerner og bånd, for slås, det skulle vi. Desværre var der blæst den dag, så bølgerne var høje. Vi lå side om side med Skjolderne indtil bølgerne blev store for mål. De vandt i 5.50 og vi nummer 2 i 5.55. Det betød, at Aalborg otteren blev udtaget til landsholdet. Stolte var vi da vi kom hjem til Aalborg og blev modtaget af Formand Kaj. Klubben bestemte, at ottermandskabet skulle have 9 par nye hvide shorts.

Dagen hvor vi skulle afsted oprandt. Vi stod alle 10 iklædt Aalborg blæseren med slips og grå bukser. Hold kæft hvor var vi flotte og stolte. Vi blev fotograferet af Stiftstidende og Amtsavisen, mens vi stod på vej op til flyet. Mange af os havde aldrig fløjet før, så det var stort. I Kastrup mødte vi den øvrige del af landsholdet. Store navne med mange EM -medaljer på brystet, så vi var lidt ydmyge. Men der var også piger med, og de var flotte.

Vi var klædt i landsholdets trøje. Hvid med en rød stribe på tværs. Vi blev indkvarteret tæt ved lufthavnen i Amsterdam. Der var heller ikke så langt at køre ud til Bosban, hvilket var en gravet bane, hvor der er afholdt mange EM og VM. Aller var pokkers nervøse. Lokummet var flittigt i brug.

Vi roede ud til start og havde fået Tysklandsotteren som nabo. Starten gik. Efter 30 tag var de væk. Vi havde resten af løbet kun det i hovedet, at undgå at blive sidst. Kan ikke huske om det var Skjold eller os. Løbet blev vundet af "Tysklands otteren" i 6.00.

Det var en oplevelse for os alle. Vi kunne godt se, at vi manglede noget. De fleste folk på de andre ottere var ca 190-2m høje og var på 100 kg. Jeg kom i snak med en af roerne i bussen, fra Bodensee fireren. De 4 gutter var 2 m høje og vejede til sammen 415 kg. Hans hånd var enorm, så man blev sku næsten bange. De havde vundet ALT hvad der var at vinde i den tid de roede.

Om aftenen, var der lidt fedteras, med lidt flirten i krogene. Fos os små Aalborgroere var det en fantastisk oplevelse at være med, at opdage, hvor meget det egentligt krævede for at være med fremme på verdensplan.

Så kom Sorø. Jeg havde flirtet med en Lyngby pige, og hun havde visket mig i øret, at DSR havde lavet en nye otter hvor brdr Secher sad på, for at slå os. Mit problem var, at min søster tilfældigvis skulle giftes den dag, hvor løbet fandt sted. Jeg trak den i benene og meldte afbud fredag aften, og hun var tosset og ville aldrig tilgive mig. Hun husker det endnu 50 år efter, men jeg ville med til Sorø og banke studenterne.

Frank havde hos Carl Adam lært et trick, hvis man lå side om side med anden båd. Så skulle man tage 15 fortræk. Det betød, at tempoet skiftede fra 40 til 55 tag pr min, men vi skulle gøre det sådan, at andre både ikke opdagede det. Det øvede vi således, at Hans skulle slå 3 gange hårdt på siden af båden, hvorefter serien gik i gang. Man ville kun være i stand til at gøre det en gang.

Dagen oprandt. Vi var 5 både til start. Starten gik og vi lå side om side med DSR. 500 m passeret, 1000 m passeret. Ved 1200 m slog Hans 3



gange og serien gik i gang. På de 15 tag, hentede vi 3/4 længde på DSR, uden at de opdagede det og kunne gøre noget. Vi vandt med 1/2 længde. Efter løbet kom Studenterne farende og spurgte hvordan vi pludselig kun huggede den 3/4 længde uden videre. De fik ikke hele sandheden, kun at Hans slog på siden af båden uden at sige noget.

Ved DM i Sorø, havde trænersteamet opgivet otteren til fordel for andre bådtyper. Jeg skulle ro 2 m st. sammen med Tommy. Per, Sigfred, Martin og Per Nygård med Hans ved roret, skulle ro 4+ letvægt. De vandt DM. Tommy og jeg blev nr. 2. efter Nakskov. Året sluttede som sædvanlig i Silkeborg. Vi vandt næsten alt, hvad vi stillede op i. Jeg vandt 2 m st., 4m st. og Otter.

Se engang på de udstillede sejrsskjolde. Sammen med alle de pokaler vi havde vundet. Jeg havde p.t. den ære, at være den, der havde flest skjolde med mit navn på i hele klubbens historie og det blev jeg ved med, indtil Bjarne startede op med Universitetsroningen.

Året sluttede med en masse fester. Desværre kunne vi ikke få Tommy til at blive et år mere. Han skulle hjem og indgå i hans fars firma. I dagror jeg stadig med Tommy. Har fået ham med til Masters i 4X. Jeg mener også det var året, hvor Hoff og Else blev gift i Budolfi kirke. Det var også året, hvor Nardo og Anitta blev gift.

For at det ikke kunne blive værre, røg Svend ind i Roars søster. De er stadig gift. Alle rendte med Tøser og mange har dem endnu så mange år efter. Inden Tommy skulle rejse hjem til Kolding, inden jul, udfordrede jeg ham i hvem der kunne kravle flest gange op og røre loftet med et tov i hver hånd, Da vi kom til nr. 12 og var 1/2 oppe stoppede Tommy og gled ned i fingrene mens jeg tog nr 12 og vandt. Et fantastisk år var slut 1968.

Vel Roet
Mogens Pedersen



RUNDE FØDSELSDAGE

Roklubben og redaktionen ønsker hermed tillykke med fødselsdagen til nedenævnte medlemmer:

80 år:

Henning Andersen 23. september

70 år:

Søren Borgstrøm 7. august

60 år:

Flemming Geert 27. juli

Per Knudsen 2. september

40 år:

Simon Lyngshede 10. juni

- VI SÏR TILLYKKE

Henning Andersen, 80 år

Den 23. september fylder Henning Andersen 80 år. Henning er et skattet medlem hos formiddagsroerne, hvor han er kendt for sin store hjælpsomhed, ligesom han



altid møder i god tid. Henning tager sig også af roprotokollen (det er dvs. nødvendigt) ligesom han sørger for indsamling til gaver ved runde fødselsdage, hvor han også holder en god og velforberedt tale ved gaveoverrækkelsen. I roklubben har Henning også aftjent sin værnepligt, idet han i en årrække var kasserer i klubben, ligesom han også har været kasserer i GAR.

Henning er født og opvokset i Bælum, hvor han også gik i skole. Efter en vel overstået realeksamen søgte Henning ind til Aalborg Privat-

baner som lokofører. Desværre for Henning dumpede han til optagelsesprøven, da det viste sig, at han var en smule farveblind. Henning var skuffet, men samfundet vandt, idet Henning kom i banklære i Hadsund, hvor han også blev udlært. Bagefter blev han indkaldt til militæret.

Efter endt tjeneste slog Henning og kæresten/konen sig ned på Solhøjsvej i Gug, hvor Henning i øvrigt stadig bor. Henning havde fået arbejde i Provinsbanken i Gug og gennem sine børn fik han også forbindelse til Gug Boldklub, hvor han hurtigt blev kasserer, en post han bestred i mange år. I Gug er Henning stadig kendt som BankHenning. Han arbejdede sig hurtigt op inden for bankverdenen og endte som afdelingsleder for Provinsbanken i Skipperen, som senere blev til Danske Bank, hvilket absolut ikke var til Hennings store tilfredshed. Han er og bli'r Provinsbankmand.

Henning blev ikke togfører, men en af hans hobbies er tog med stort T. Han kender enhver jernbanelinje i Danmark, ligesom han kender vognene og lokomotiverne, der kører på de forskellige togstrækninger. Derudover kender han også DSBs køreplan udenad, så når vi ser et tog kører over jernbanebroen siger Henning 1033 det er toget fra Skørping til Hirtshals. Jeg kan se mit ur går for langsomt, og så stiller han uret. Som DSB og Henning er enige om Tog til Tiden. Han er også flyspotter. Som Henning siger - det er skønt at vide, hvade der fiser rundt over hovedet på os. I det hele taget kan vi konkludere, at Henning er en rigtig trafiknord, men en go en af slagsen. Skibe har selvfølgelig også Hennings store interesse.

For nogle år siden, da Mærsk havde bygget verdens største containerskib, MAERSK MC-KENNEY MØLLER, tog Henning og Henry over for at besigtige skibet, der lå skue ved Langelinie i København. Turen til og fra Kbh. foregik selvfølgelig i tog. Da Lego også havde fremstillet skibet som samlesæt, 1561 klodser,

købte Henning det omgående og samlede det rimeligt hurtigt, hvorpå skibet også blev fremvist i Aalborg Roklub.

år endnu, så vil kan opnå mange gode stunder sammen i klubben.

Stor Fødselsdagshilsen fra Formiddagsroerne.

Kære Henning! Formiddagsroerne ønsker dig stort tillykke med de 80 år, og gid du må bevare dit gode humør og helbred i mange



TANDLÆGE
Anne Rikke Faarup Sørensen
VESTERBRO 63, 1.TH
9000 AALBORG
Tlf. 98 12 11 10
info@tandlaege-i-aalborg.dk - www.tandlaege-i-aalborg.dk




**SPECIALTANDLÆGERNE
VED BUDOLFI PLADS**
Klinik for implantater og kæbekirurgi

- Kirurgi med empati
- Vi tilbyder også operationer i fuld narkose
- Akut tider og kort ventetid

Vi er specialister i kæbekirurgi med fokus på især implantater, rodspidsoperationer og fjernelse af vanskelige visdomstænder. Vi råder over 3D skanner til udvidet diagnostik før operation eller ved udredning af smerter i kæben/kæbeled.

www.specialtandlaegernebudolfi.dk
Vesterbro 54, 2. sal . Aalborg / Telefon 73 70 76 96



han i hørt



■ at i disse år er baglænsroning hårdt trængt af de mange nye vandsportstilbud, som er dukket op. Kajak, surfing, paddle board m.v. I 1951, altså for 70 år siden, havde klubben 365 aktive voksenroere, 61 ungdomsroere samt 155 passive roere. De store fødselsår-gange fra 40'erne påvirkede selvfølgelig medlemstallet i idrætsforeningerne i 50 og 60'erne. I dag er situationen jo en anden, med mindre fødselsår-gange og den mangfoldighed af idrætstilbud, som er dukket op i nyere tid. En fremtidens udfordringer bliver derfor at give rosporten en renaissance. Udbrede viden om de mange muligheder og kvaliteter rosporten tilbyder sine udøvere både som individuel og ikke mindst som holdsport. Her ligger en stor udfordring også for Aalborg Roklub.

■ at DFIRs langtursudvalg overvejer at anskaffe en eller flere af denne typer inrigger - også kaldet bussen. Den skulle være specielt velegnet til LANGture :-)). Inriggeren er (sidst) set i Italien



■ at Aalborg Roklub, som ren herreroklub i sin tid satte sit præg på rosvendene fremgår af denne anekdote fra Ryesgade Skole. Hovedpersonen er overlærer og inkarneret langtursroer Sven Geert, der var aktiv i 40 og 50'erne. Det fortælles, at Sven Geert, far til Flemming Geert, hver morgen, når han mødte op på skolen, hvilket altid skete i god tid, straks når han kom ind i lærergarderoben sorterede bøjlerne i hundbøjler og hanbøjler. Sidstnævnte dem med stang. Det duede ikke med sammenblanding af kønnene. Heller ikke når det gjaldt bøjler. Dengang skulle der være rene linier – ikke alt det kønslige rod.

■ at om den stoute skikkelse, der står forrest med begge hænder i lommen, på Anchers berømte billede “ Vil han klare pynten “, berettes, at man en dag i Brøndums butik, hvor fiskerne samledes i gamle dage, blev indgået væddemål om, at han Ole Svendsen, med sine bare, af roning barkede, næver kunne slå et tretommer søm gennem bunden af en tønne. Måske en udfordring til vore store kilometerslugere !



■ Indkøbschef Erik Myrhøj har haft problemer med mus, der opererer på depotet. Heldigvis er musenes læsefærdigheder så ringe, at de selv løser problemet.



■ at Team Torsdag måtte forleden forbi Skudehavnen for at vække Skipper Vagn, der havde overnattet på det gode skib Brødrene. Vagn skulle være klar ved årerne kl. 8.00



Strand PAVILLONEN
-vi sætter alle sejl til

**VESTRE BÅDEHAVN
AALBORG**

**Vores rådgivning
kommer hele vejen rundt**

Tag et uforpligtende møde med os, og hør hvad vi kan gøre for din økonomi.

Ring på 9870 3333 - eller gå ind på:
nordjyskebank.dk/vigtigst



Nordjyske Bank

**POST****B****PP**

DANMARK



strøm
HANSEN

strømHANSEN

Nørresundby
Sundsholmen 39
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 9632 6000

Aarhus:
Oktobervej 41
DK-8210 Aarhus
Tlf. +45 8610 6655

Vejle:
Karetmagervej 10A
DK-7100 Vejle
Tlf. +45 7642 5100

Glostrup:
Fabriksparken 56
DK-2600 Glostrup
Tlf. +45 4457 9300

El-Service
Hurtig udrykning * Topkvalificeret
mandskab * Grundigt kundekendskab

Solceller
Højeffektive solcelleanlæg * Projektering og
installation * Gratis rådgivning

Airport
Landingslys * Docking system * Fjernstyring
og overvågning

Automation, Industriel IT & Tavler
Højteknologisk avancerede løsninger*
Garanteret produktionsoptimering *
Eget tavleværksted

Trafikstyring
Innovativ trafikledelse * Smidig projektafvik-
ling * Kompromisløs funktionalitet

Alarmanlæg
Ansvarsbevidst opgaveløsning *
Flersidet tryghed * Diskret effektivitet

Entreprise
Operationel projektering * Hurtige og præci-
se arbejdsgange * Grundige eftertests

El-Tavler
Specialdesign af alle typer tavler * Serie-
produktion * Integreret med Automation

3xe
eksportise | erfaring | entusiasme

Strøm Hansen producerer højteknologisk avancerede el- og systemløsninger indenfor: Automation, Solceller, El-Tavler, El-Service, Airport, Trafikstyring, Entreprise og Alarmanlæg.

Tryksag
5041 0826**HUSK GENERALFORSAMLING 14. SEPTEMBER**

Returadresse: Aalborg Roklub . Søsportsvej 8 . 9000 . Aalborg